

ΠαρέμβασηΤου **ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ**www.critici.gr

Η υγεία του συστήματος και ο υπουργός της

Δεν είμαι βέβαιος αν ο κύριος Αδωνις Γεωργιάδης γεννήθηκε για να γίνει σύμβολο ή έγινε σύμβολο με την ανάπτυξη της Τηλεοπτικής Δημοκρατίας. Ο,τι από τα δύο κι αν ισχύει, το σίγουρο είναι πως ο υπουργός Υγείας είναι μια συμβολική τηλεοπτική προσωπικότητα. Και μάλιστα όχι μόνο από άποψη πολιτικής αηλιά και από άποψη ιστορίας.

Από άποψη ιστορίας, ο κύριος Γεωργιάδης είναι το σύμβολο του αντικομμουνισμού που οφείλει την ύπαρξή του στη διεύρυνση του πολιτικού συστήματος την οποία προκάλεσαν οι κομμουνιστικές επαναστάσεις. Στην κατάσταση πριν από αυτές ο κύριος Αδωνις όχι υπουργός δεν θα ήταν αηλιά δεν θα είχε καν δικαίωμα ψήφου. Αηλιά και την υπουργική του καριέρα την οφείλει στην προετοιμασία της επόμενης επαναστατικής αλλαγής: εν όψει αυτής, το πολιτικό παιχνίδι έχει κατέβει στην προσωρινά χαμηλή ιδεολογική στάθμη των ανθρώπων της κοινωνικής βάσης όπου το σύμβολο Γεωργιάδης έχει σκόμα πέραση.

Από άποψη πολιτικής, ο κύριος Γεωργιάδης, νέος και ευφυής, αποτελεί το σύμβολο του γεροντικού παλιμπαιδισμού του εξουσιαστικού συστήματος. Ακριβώς γι' αυτό «σπρώχτηκε» στον τομέα της υγείας, που με τη σημερινή τεχνολογική επάρκεια είναι η μοιραία ανεπάρκεια του συστήματος. Χρειάζεται ένας σαραντάρης και κάτι, έφηβος, φανατικός, αντικομμουνιστής, πηλασιέ αντικομμουνιστικών συγγραμμάτων, για να πηλασάει πανάκριβους υπερσύγχρονους αξονικούς τομογράφους σε νοσοκομεία που δεν έχουν προσωπικό και να απαντάει με τον ολοκληρωτισμό του Στάλιν στο ερώτημα γιατί δεν έχουν γάζες τα χειρουργεία.

Τέλος, στη σημερινή ιστορικοπολιτική συγκυρία, στην οποία το εξουσιαστικό σύστημα χρειάζεται επειγόντως μια «αριστερή» διακυβέρνηση, ο κύριος Γεωργιάδης είναι το κατάλληλο πρόσωπο να «ανεβάσει», με το αντικομμουνιστικό του μένος, τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με λίγα λόγια, το σύμβολο που αποτελεί ο κύριος Αδωνις Γεωργιάδης δεν υπηρετεί τον νεοφιλελεύθερο φασισμό, όπως ίσως νομίζει, αηλιά είναι ένα παραπροϊόν της επαναστατικής αλλαγής στα «χαμηλά» του αντικομμουνισμού. Όταν η ιδεολογική στάθμη της κοινωνικής βάσης ψηλώσει, αυτό το σύμβολο του λαϊκού αντικομμουνισμού θα μείνει στον βυθό, τροφή για τα ψάρια. Τα «ψηλά» του αντικομμουνισμού είναι ήδη κατειλημμένα (μέχρι να καταρρεύσουν) από πρώην ή δήθεν κομμουνιστές.

