

Επί θύραις η δραματική υγειονομική κρίση: να την αποτρέψουμε!

Η κατάσταση στην περίθαλψη είναι κρίσιμη, τόσο για τους υγειονομικούς λειτουργούς όσο και για τους χρήστες περίθαλψης.

1. Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των ανασφάλιστων, δηλαδή εκείνων που δεν έχουν ασφαλιστικό βιβλιário υγείας. Αυτοί είναι κυρίως επαγγελματιοβιοτέχνες, πρόην ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) που αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Ανάλογο «κανόνι» αναμένεται σε λίγους μήνες και με τους άνεργους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Οι ανασφάλιστοι δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις. Εάν χρειαστεί να νοσηλευθούν σε δημόσιο νοσοκομείο, τα νοσήλια που καλούνται να πληρώσουν είναι υπέρογκα, αφού από 1ης Οκτωβρίου 2011 ισχύουν τα νέα «κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια».

2. Για τους ασφαλισμένους οι εισφορές αυξάνονται, αλλά οι παροχές μειώνονται. Ο περίφημος ΕΟΠΥΥ, ο κοινός φορέας περίθαλψης των μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων, ουσιαστικά είναι υπό χρεοκοπία από την ίδρυσή του κιόλας. Αδυνατεί να καταβάλει τα οφειλόμενα στους συμβεβλημένους ιατρούς και φαρμακοποιούς, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι συχνά να κινητοποιούνται και να διακόπτουν την επί πιστώσει παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους. Ηδη από την 1η Ιανουαρίου 2012, η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα είναι 25%

και στις εξετάσεις 15%. Από 1ης Οκτωβρίου, μάλιστα, η συμμετοχή στα φάρμακα αυξήθηκε κι άλλο, αφού με την επέκταση της «δραστικής ουσίας» ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το φθηνότερο γενόσημο φάρμακο κάθε κατηγορίας και ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τη διαφορά.

3. Δραματική είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχει επιβάλει η τρόικα. Δεκάδες χιλιάδες μέλη νοσηλευτικού, ιατρικού, τεχνολογικού και βοηθητικού προσωπικού έχουν αποχωρήσει τα 2,5 τελευταία χρόνια, χωρίς να αναπληρωθούν. Συνεχώς μειώνονται και οι λειτουργικές δαπάνες για τα νοσοκομεία, των οποίων -επιπρόσθετα- τα αποθεματικά «κουρεύτηκαν» με το PSI. Ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να καταβάλει τα νοσήλια για τους ασφαλισμένους. Το αποτέλεσμα είναι οικονομική ασφυξία που οδηγεί σε ελλείψεις υλικών αλλά και αναγκαίων υπηρεσιών τροφοδοσίας, συντήρησης κ.λπ.

Οι περικοπές είναι μόνο η μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά είναι η διοχέτευση «ζεστού» κρατικού και ασφαλιστικού χρήματος προς το μεγάλο ιδιωτικό τομέα υγείας μέσα από σκανδαλώδεις συμβάσεις. Αυτό γίνεται π.χ. με τις διαγνωστικές αλυσίδες, με τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές αλλά και με συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες γενόσημων φαρμάκων.

Για τους υγειονομικούς λειτουργούς (γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, τεχνολόγους, φυσικοθεραπευτές κ.λπ.) τα παραπάνω σημαίνουν ανεργία ή -στην καλύτερη περίπτωση- εξαθλιωμένες συνθήκες εργασίας, αμοιβών και επιστημονικής εξέλιξης. Ηδη υπάρχει τεράστιο ρεύμα μετανάστευσης νέων γιατρών αλλά και νοσηλευτών προς το εξωτερικό. Είναι φανερό πως οι δυνατότητες και ως προς αυτό εξαντλούνται γρήγορα. Από την άλλη, η αφαίρεση δραστηριοτήτων από το δημόσιο τομέα και η ανάθεσή τους στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από σκανδαλώδεις συμβάσεις, έχουν ως αποτέλεσμα τις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας και αμοιβών για τους υγειονομικούς.

Όλα τα παραπάνω δεν είναι «απευθείας» συνέπεια της οικονομικής κρίσης αλλά οφείλονται στις πολιτικές που επιβάλλονται από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤ, στο «όνομα» της κρίσης. Τόσο η τρόικα όσο και οι ντόπιες κυβερνήσεις πρέπει να αντιληφθούν πως πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι.

Πως επηρεάζεται μια δραματική υγειονομική-ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου. Εγκυρες επιστημονικές φωνές προειδοποιούν για επικείμενη μείωση του «προσδόκιμου επιβίωσης» (μέσου όρου ζωής) στη χώρα μας. Ο αγώνας εναντίον των καταστροφικών αυτών πολιτικών είναι, τόσο για τους υγειονομικούς όσο και για όλους τους πολίτες, ζήτημα ζωής...

» Για τους ασφαλισμένους οι εισφορές αυξάνονται, αλλά οι παροχές μειώνονται. Ο περίφημος ΕΟΠΥΥ ουσιαστικά είναι υπό χρεοκοπία από την ίδρυσή του κιόλας



ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ