

**ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ «Π»**

Αντί να απαντήσουν, μας κατηγορούν ως... συκοφάντες



Ο χώρος της Υγείας και η σωστή περιθαλψη των πολιτών είναι προτεραιότητα στις πολιτισμένες κοινωνίες και ο χώρος στον οποίο πρωτίστως υπηρετείται ή πρέπει να υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον από όλους. Από την πολιτεία, από τους κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς του χώρου από όλους. Φυσικά, το αν υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον κρίνεται και αξιολογείται από τις αρμόδιες αρχές και από τα ΜΜΕ.

την πάλη κατά του καρκίνου ενώ κοστολογήθηκε από τον «Δημόκριτο» στα 572 ευρώ, χρεωνόταν προς... 3.500 ευρώ. Φαγοπότι δηλαδή, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αυτό του ανθρώπου που το έχει ανάγκη.

Επίσης, βαρύτατη καταγγελία Έλληνα στην Εισαγγελία της Κολοσίας για έρευνα σε βάρος της πολυεθνικής εταιρείας «Bayer», η οποία αφορούσε διάθεση άλλων αντί άλλων φαρμάκων, με αποτέλεσμα τεράστια κέρδη από τον κύκλο εμπλεκόμενων, δηλαδή εταιρεία, γιατρούς, φαρμακεία.

νές απαντήσεις πολλές και ποικίλες. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να καταλήγουν στις τσέπες των μελών του Συλλόγου αναλογικά. Σε βοήθεια κάποιων μελών που έχουν ανάγκη. Κέρδη των οποίων η νομιμότητα δεν αμφισβητείται, δεν μπορεί, σε κάποιες τσέπες θα καταλήγουν, και αυτό ερευνούμε με διάφορες αφορμές και κατά δημοσιογραφικό καθήκον.

Αντί απάντησης για το πόσα ακριβώς είναι τα κέρδη από τον τοκισμό δεκάδων εκατομμυρίων, αν υπάρχουν, και πώς ακριβώς γίνεται η διαχείρισή τους από τους Συλλόγους που εκπροσωπούνται σε ανώτατο επίπεδο από τον πρόεδρο και το Δ.Σ., με το εξώδικο, μας καλούν να βγάλουμε ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ στην οποία και να δημοσιοποιήσουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, ονόματα και γεγονότα, τα οποία ακόμα και αν είχαμε και τα δημοσιεύσαμε, θα παρανομούσαμε.

Μας συκοφαντούν παρουσιάζοντάς μας ως... συκοφάντες, επειδή διατυπώσαμε το ερώτημα «σε ποιες τσέπες καταλήγουν τα κέρδη του τοκισμού» και μας απειλούν με μηνύσεις, αγωγές κ.λπ. Εκεί που περιμέναμε συχαρητήρια και βραβεία για τη μεγάλη αποκάλυψη της αισχροκέρδειας από τα φάρμακα, δεχόμαστε επίθεση, άδικη και συκοφαντική, την οποία λογικά δεν μπορούμε παρά να συνδέσουμε με τις δύο άλλες προαναφερμένες.

Για να σχηματίσετε μια πρώτη άποψη για το πώς αντιλαμβάνονται στον Φαρμακευτικό Σύλλογο τον ελεγκτικό ρόλο των Αρχών και των ΜΜΕ, αντιγράφουμε από επιστολή που έστειλαν στη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας και με την οποία την καλούν να μην ασχολείται με τα φαρμακεία, αν και το υπουργείο Υγείας εποπτεύει την καλή τους λειτουργία.

Γράφουν, μεταξύ άλλων: «[...] Αντί να περιφέρετε στα ΜΜΕ την άγνοιά σας για θέματα που προφανώς δεν



έχετε καμία γνώση, σας καλούμε να ασχολείστε με προτάσεις ή διεκδικήσεις του χώρου σας και να σταματήσετε να ασχολείστε με τα φαρμακεία, τα οποία εκπροσωπούνται μόνο από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τους τοπικούς συλλόγους και αναφέρονται σε αρμοδιότητες του υπουργείου Υγείας...». Κι αυτό αν και αναγνωρίζουν ότι στον χώρο τους η ανομία και τα συμφέροντα λυσομανούν. Γράφουν σχετικά σε άλλη επιστολή τους μεταξύ άλλων και τα εξής: «[...] Οι δε ψευδείς υπογραφές φαρμακοποιών χωρίς φαρμακεία θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ιδιώτες φαρμακοβιομηχανιών, μέτοχοι αλυσίδων σούπερ μάρκετ ή αχυρανθρώπων που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα...».

Γιατί, άραγε;

Κατόπιν τούτων, διευκρινίζουμε ότι δεν αναφερθήκαμε ποτέ σε παράνομα κέρδη που παράνομα μοιράζονται, ούτε από τον ΦΣΑ, ούτε από κανέναν άλλο, παρά διατυπώσαμε το ερώτημα σε ποιες τσέπες καταλήγουν νόμιμα τα κέρδη από τους τόκους που επίσης είναι νόμιμα. Και επειδή και ο Σύλλογος βεβαιώνει με το εξώδικο ότι διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ λεπτομε-

ρή απάντηση για τη διαχείριση των εκατομμυρίων, για το αν υπήρξαν κέρδη από τόκους, από πότε ακριβώς, πού κατέληξαν κ.λπ. Ακόμα και σε φιλανθρωπίες να δόθηκαν και εκεί τσέπες τα υποδέχθηκαν.

Επιπλέον, αφού ο ΦΣΑ διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι ουδέν μεμπτό υπάρχει στη διακίνηση εκατομμυρίων από τον ΕΟΠΥΥ στους φαρμακοποιούς, γιατί δεν ζητεί να πιστώνονται απευθείας οι λογαριασμοί των μελών του, αντί να τα μεταφέρει ο ίδιος στα μέλη

του; Γιατί δεν απαντά στο αν οι λογαριασμοί των φαρμακοποιών πιστώνονται αυθημερόν ή με καθυστέρηση ορισμένων ημερών και με ποιο σκεπτικό; Γιατί άλλοι συλλογικοί φορείς του κλάδου, όπως οι ιατροί και οι φυσικοθεραπευτές, δεν εμπλέκονται καθόλου στη διακίνηση των πιστώσεων από τον ΕΟΠΥΥ προς τα μέλη τους; Επειδή δεν έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις με τον οργανισμό, όπως ο Φαρμακευτικός Σύλλογος; Ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση... συλλογικότητας, γιατί πρέπει ντε και καλά να πιστώνονται τα ποσά σε έναν λογαριασμό αρχικά από τη στιγμή που θα μπορούσαν να διανεμηθούν αναλογικά, βάσει των συνταγών που εκτελεί ο κάθε φαρμακοποιός; Από την απάντηση θα βεβαιωθεί και το νόμιμο και το ηθικό της διαχείρισης. Δεν το αμφισβητούμε, γιατί απλά το ερευνούμε.



Η περιθαλψη παρέχεται από ανθρώπους με υλικά, και κυρίως από επιστήμονες (γιατρούς, φαρμακοποιούς) και φαρμακοβιομηχανούς. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα και τον τρόπο τον ρυθμίζει η πολιτεία, αποκλείοντας την αισχροκέρδεια, την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, την εμπορία της υγείας των πολιτών.

Πάνω στον άξονα αυτόν κινούμενοι, στις 30 Σεπτεμβρίου δημοσιεύσαμε μια μεγάλη έρευνα στην οποία κυριαρχούσε η αποκάλυψη αισχροκέρδειας και απάνθρωπης εμπορίας της ανθρώπινης ζωής. Κεντρικό μας θέμα, τιμολόγια τα οποία αποδεικνύουν ότι φάρμακο πολύτιμο για

Οι επιθέσεις

Οι συνέπειες του ρεπορτάζ υπήρξαν άμεσες και δείχνουν το τεράστιο πρόβλημα της χώρας. Μας επιτέθηκαν προσωπικά και καταφεραν να μας φιμώσουν εκ των... άνω. Δεν είναι του παρόντος, αλλά τα λεφτά είναι... πολλά και θα επανέλθουμε μόλις ολοκληρώσουμε την έρευνα για το ποιοι και πώς τα πήραν... Δεχθήκαμε και προσωπικές απειλές πέρα από τις επαγγελματικές.

Η Οικονομική Αστυνομία όρμησε για έρευνα όχι στους καταγελλόμενους γιατρούς που τα έπαιρναν χοντρά, πλασάροντας φάρμακα άλλα αντί εκείνων που έπρεπε, αλλά στον καταστήσαν κατηγορούμενο ώστε να μην μπορεί να καταγγείλει... Αφού παρήλθε 1,5 μήνας(!) από το ρεπορτάζ και ενώ περιμέναμε συχαρητήρια και συμπάρασταση από τους φορείς που υπηρετούν τον χώρο της υγείας, μας ήρθε ένα απίστευτο ως προς το περιεχόμενο εξώδικο από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής. Σε ένα ρεπορτάζ εκείνης της ημέρας, διατυπώναμε το ερώτημα σε ποιες τσέπες καταλήγουν τα κέρδη από τον τοκισμό εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διαδικασία απόδοσής τους στους φαρμακοποιούς μέσω του Συλλόγου. Οι πιθα-