

Ανθρωποκτόνες οι πολιτικές Υγείας

Ο τομέας της δημόσιας Υγείας αποτελεί έναν από τους πρώτους τομείς που έχουν πληγεί από τις αλληλεπλήρητες και παράλογες απαιτήσεις της τρόικας, με επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, αλλά και με επιβάρυνση της «ληηλατημένης» τσέπης των ασφαλισμένων.

Τα τρία τελευταία χρόνια, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ακολούθησε τυφλά και κατά γράμμα τις εντολές της τρόικας, οι οποίες είχαν απίθλητα λογιστικό χαρακτήρα, αγνοώντας πλήρως την ανθρωπιστική και κοινωνική παράμετρο της Υγείας.

Το αποτέλεσμα είναι οι τελούσες υπό κατάρρευση δομές Υγείας να διαλυθούν πλήρως, να απαξιωθούν οι λειτουργοί της Υγείας μέσα από τη διαπλομή και οικονομική εξουθένωσή τους, να μείνουν τα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς σε ένα γερασμένο ΕΣΥ, να οδηγήσουν τους νέους εξειδικευμένους γιατρούς αναγκαστικά να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό κατά χιλιάδες, με τελευταίο «κατόρθωμα» την πλήρη υποβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περιθαλψής Υγείας, με τους αλληλεπλήρητους πειραματισμούς να μην έχουν τέλος. Οι Έλληνες πολίτες καθλούνται καθημερινά να βάλουν βαθιά το χέρι στην άδεια τσέπη προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία τους, με τις αυτοκτονίες να αυξάνονται δραματικά και το προσδόκιμο επιβίωσης συνεχώς να μειώνεται.

Ταυτόχρονα, οι μόνοι ωφελημένοι είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Υγείας από την άκρατη εμπορευματοποίηση του αγαθού της υγείας. Παράλληλα, χιλιάδες ανασφάλιστοι συμπολίτες μας ανάζητούν στα κοινωνικά ιατρεία την υγεία τους, και καρκινοπαθείς πεθαίνουν χωρίς περίθαλψη και φάρμακα. Αυτό



Του Γιώργου Πατούλη*

επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge, που δημοσιεύτηκε στο «The Lancet» και δείχνει ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει οι μεγαλύτερες περικοπές σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της Υγείας, με τη δημόσια δαπάνη να είναι η μικρότερη από κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης.

Τις ασκούμενες πολιτικές στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει ανθρωποκτόνες, καθώς ασκούνται με έναν ανεπίτρεπτο ερασιτεχνισμό και έχουν οδηγήσει την υγεία του λαού μας σε αδιέξοδο. Η συνεχιζόμενη τακτική των οριζόντιων περικοπών στις δαπάνες Υγείας, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, συνεχίζουν στην

Ελλάδα της λιτότητας και το 2014, επικφέροντας καθημερινά ανυπέρβλητα προβλήματα. Οι ασφαλισμένοι καθλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους χιλιάδες διαγνωστικές εξετάσεις της καθημερινής ιατρικής πράξης, που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Τεράστιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν μεταμοσχευμένοι, καρκινοπαθείς, χρόνια άρρωστοι, ορόθετικοί, ασθενείς με AIDS και ηπατίτιδες, οι οποίοι γυρίζουν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του βρετανικού μοντέλου του '60, με τα φθηνότερα γενόσημα και χωρίς τη δυνατότητα εξειδικευμένης παρακολούθησης και κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια Περιθαλψη Υγείας.

Ο ΙΣΑ με συνεχείς παρεμβάσεις του προς το υπουργείο Υγείας ζήτησε και ζητά μια μεταρρύθμιση Υγείας από μηδενική βάση, που θα επιτρέψει στον ασθενή να επιλέξει ελεύθερα τον ιατρό του και θα παρέχει σε κάθε γιατρό, μέσα από συλλογικές συμβάσεις, ισότιμες προοπτικές και διασφάλιση της εργασίας του. Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ (www.isathens.gr), μπορεί να δει κανείς τις αναρίθμητες και εποικοδομητικές παρεμβάσεις μας, οι οποίες όμως συστηματικά αγνοούνται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο ΙΣΑ ως θεματοφύλακας της δημόσιας Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις, με κεντρική και κυρίαρχη στόχευση να δράσει έντονα όπου υπάρξει ανάγκη, για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή περίθαλψη των πολιτών και η ανθρωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των λειτουργών της Υγείας.

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑ