

Θέλω να αναφερθώ στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι ανάπηροι με την αθλιότητα αυτή των ΚΕΠΑ. Φιλήσαμε κατουρημένες ποδιές (ως συνήθως για να γίνει η δουλειά μας στην Ελλάδα) για να «τρυπώσει» η σύζυγός μου, η οποία έχει βαριά τετραπληγία ένεκα σκλήρυνση κατά πλάκας, σε κάποια επιτροπή του ΚΕΠΑ και να ξαναπάρει το επίδομα που της έχουν κόψει από τον Ιούνιο που μας πέρασε.

Και ενώ ήταν να περάσει στις 29 Νοεμβρίου, ατυχώς πέσαμε πάνω στην κουτσάβρακκη κόντρα γιατρών του ΕΟΠΠΥ – Αδώνιδος.

Εγώ και η οικογένειά μου παράλληλα, περιμένουμε να βγάλουμε τον χειμώνα σε ένα παγωμένο σπίτι χωρίς θέρμανση, φάρμακα (συγκεκριμένο φάρμακο που το παίρνουμε χωρίς συμμετοχή μέχρι τώρα, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα γενόσημα, τα παίρνουμε με συμμετοχή στο 50% της αξίας τους), με ελάχιστο φαγητό, χωρίς φυσιοθεραπείες, χωρίς ιατρική φροντίδα (στο νοσοκομείο που πηγαίνει και κάνει μια φορά το μήνα την ένεση φτύνουμε αίμα για να την εξασφαλίσουμε πλέον από το τοπικό ΙΚΑ!!!), ΘΥΜΑΤΑ του success story του κ. Πρωθυπουργού μας.

Άραγε μια μικρή δμηνη παράταση στις βεβαιώσεις πιστοποίησης αναπηρίας που έληξαν θα είχε τεράστιο κόστος (για την αξία της ανθρώπινης ζωής, ούτε λόγος πλέον) στο πλεονασματικό πλέον Βασίλειο της Φαιδράς Πορτοκαλέας μας;

Εγώ με 2 παιδιά άνεργα 26 και 27 ετών αντίστοιχα και το μισθό μου στα 900€ με 22 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκ των οποίων θέλω 450€ για νοίκι, ηλεκτρικό και νερό τι να πρωτοκάνω;

Καλά Χριστούγεννα και συνεχίστε, είμαστε μαζί σας ως το τέλος.

**Χ.Θ.
Ρόδος**

Η «Οδύσσεια» των ΚΕΠΑ

Κύριε Διευθυντά,

Καταρχήν, θερμά συγχαρητήρια για τη μαχητικότητα σας και για το σθένος να τα βάζετε με όλον το φρικτό συρφετό εγχώριων και ξένων δυναστών του λαού μας.