

# «Αντίο» στον Βαγγέλη Στάμο

Από τον αδελφό του Δημήτριο Στάμο, Ιατρό

**Π**ριν από λίγες μέρες έφυγε από την ζωή ο γνωστός στο Πανελλήνιο συντοπίτης μας Φυσιοθεραπευτής Βαγγέλης Στάμος. Ο αδελφός του Δημήτριος Στάμος μας απέστειλε το παρακάτω κείμενο με αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τις σπουδές, την επαγγελματική πορεία του αλλά και την συνολική του προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Βαγγέλης Στάμος γεννήθηκε το 1947 στον Πύργο Τρικάλων. Ήταν ο τρίτος μου αδελφός. Τελείωσε τις μαθητικές και γυμνασιακές του σπουδές ως ένας πολύ καλός μαθητής. Κέρδισε χρονιά στο Δημοτικό Σχολείο ενώ σπούδασε την αγγλική γλώσσα. Έχασε το Πολυτεχνείο για μισή μονάδα. Εγώ ήμουν ήδη φοιτητής Ιατρικής και σε μία συζήτηση μας του ανέφερε ότι υπάρχει μία Σχολή Φυσικοθεραπείας που είχε αρχίσει την προηγούμενη χρονιά στο Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί. Του είπα ότι έχει να κάνει με τον οργανισμό μας ως «άνθρωπο» και πως θα μπορεί να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Του άρεσε η γνώμη μου και πέρασε στην σχολή. Υπήρξε ο καλύτερος σπουδαστής κατά τα λεγόμενα του καθηγητού του (επίσης καταγόμενου από τα Τρίκαλα) Απόστολου Ντούμα ο οποίος μέχρι και σήμερα κρατά τα γραπτά του. Ασχολήθηκε μάλιστα ως βοηθός του κ. Ντούμα αρχικά στον Ολυμπιακό.

Τελειώνοντας την σχολή του πήγε στην Αγγλία για ανώτερες σπουδές για 3 χρόνια. Εκεί κατά τα λεγόμενα του αναλάμβανε υπεύθυνα αγώνες αγγλικού πρωταθλήματος όπου του δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθεί με αθλητικές κακώσεις. Τελειώνοντας τις σπουδές στην Αγγλία επέστρεψε και άνοιξε δικό του φυσικοθεραπευτήριο.

Γνώρισε αρκετό κόσμο και μεταξύ αυτών και τον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού κ. Βαρδινογιάννη ο οποίος τον είχε σαν παιδί του και ο Βαγγέλης σαν πατέρα. Έμεινε τρία χρόνια επί Γκμοχ στον Παναθηναϊκό. Σε ένα φιλικό παλαμιάχων του Παναθηναϊκού εδώ

στα Τρίκαλα πήγα και γνώρισα αρκετούς παίκτες, μεταξύ αυτών τον Δομάζο, τον Ρότσα και μου είπαν ότι ο Βαγγέλης «είναι φανταστικός». Ο συνάδελφος μου και φίλος Φραγκίσκος Σούρπης έλεγε στους πελάτες του ως Ορθοπεδικός ότι «μετά τον Θεό είναι ο Βαγγέλης ως προς το θέμα αποκατάστασης». Ο Γιώργος Κούδας εδώ στα Τρίκαλα μετά από μία βράβευση του μου είπε: «Στον Βαγγέλη χρωστάω πολλά».

Θα ενθυμούμεθα όλοι τα λόγια της Πατουλίδου στην Βαρκελώνη όταν ρωτήθηκε που αφιερώνει την νίκη της: «Στον άνδρα μου, στον προπονητή και στον Βαγγέλη Στάμο». Την Βούλα Πατουλίδου μετά το χρυσό μετάλλιο την κάλεσε όλη η Ελλάδα για να την τιμήσει αλλά ήρθε μόνο στα Τρίκαλα προς τιμή του Βαγγέλη με το αυτοκίνητό του. Είχα την τύχη να φιλοξενήσω την Βούλα στο σπίτι μου. Μεγάλη τιμή να έρθει Ολυμπιονίκης στο σπίτι μου.

Μετά από λίγες μέρες ο Βαγγέλης πήγε στον τότε Υπουργό κ. Γιάννη Βαρβιτσιώτη και του είπε αν έχουν σκεφτεί να εντάξουν ολυμπιονικές τιμές ένεκεν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εκείνος είπε όχι. Σε λίγες μέρες τηλεφώνησε στον Βαγγέλη και του είπε ότι θα γίνει. Έτσι πήραν Πατουλίδου, Κεντέρη, Θάνου και άλλους Ολυμπιονικές στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τον κ. Σεβαστή που γνώρισαν στην Πηγή, στις «Σκαμινές» σε αγώνες Πανελληνίου Ανωμάλου Δρόμου μου είπε ότι «είναι μοναδικός ως άνθρωπος και ως επιστήμων». Όταν γνώρισε τον Κεντέρη του είπε ότι είναι «ανοιχτοσκελής» και τον συμβούλεψε να πάει στην Γερμανία για ιατρική βοήθεια.

Στο φυσικοθεραπευτήριο του έχουν πάει αθλητές όλων των αγωνισμάτων και όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και πολλοί Τρικαλινοί. Ενδεικτικά αναφέρω τους Ζαλαγκίτη (Στίβος), Ράγια (Ενόργανη), Γεωργαλή (ποδηλασία) αλλά και αρκετοί ποδοσφαιριστές.

Για την βοήθεια του στον «υπερτατο βαθμό» του έδωσε το χρυσό ολυμπιακό της μετάλλιο Γιουγκουσλάβα αθλήτρια του ύψους. Τι τιμή, τι ιδανικά από αθλήτη για αναγνώριση της θεραπείας.

Διετέλεσε πρόεδρος στην Ομο-

σπονδία Ράγκμπι για χρόνια και κατάφερε ταξιδεύοντας για χρόνια σε όλον τον κόσμο να το εντάξει στα ολυμπιακά αθλήματα. Τσακώθηκε με τον τότε Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Ορφανό και έγινε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ράγκμπι στα Μεγάλα Καλύβια και όχι στην Θεσσαλονίκη που ήθελε ο Γ.Γ.

Επί προεδρίας Μυτιληναίου στον Ηρακλή υπήρξε αντιπρόεδρος. Οι γνώσεις του ήταν τέτοιες ώστε ταξίδευε με το προσωπικό αεροπλάνο του Μυτιληναίου σε Ουρουγουάη, Παραγουάη και άλλες χώρες για ανίχνευση παικτών. Δεν πήγαινε ορθοπεδικός γιατί ο πρόεδρος ήξερε ότι ο Βαγγέλης με 4-5 κινήσεις του υποψήφιου ποδοσφαιριστή αντιλαμβάνονταν αν υπάρχει χιαστό, μηνίσκος κ.λ.π.

Διάβαζε στο φυσικοθεραπευτήριο αρκετά καλά ακτινογραφία και αξονική τομογραφία. Του έγινε μάλιστα πρόταση να αναλάβει το Φυσικοθεραπευτήριο της Βουλής και να το οργανώσει, αλλά προτίμησε να μείνει στο δικό του. Ο ένας του γιός, ο Γιάννης, έκανε ανώτερες σπουδές στην φυσικοθεραπεία στην Αγγλία και έτσι οργάνωσαν πολύ καλύτερα το φυσικοθεραπευτήριο τους. Μου έλεγε «Τάκη ο Γιάννης έχει κάνει πολύ καλές σπουδές αλλά εγώ έχω την πολύ μεγάλη πείρα. Έτσι παντρέψαμε αυτά τα δύο με τα καλύτερα αποτελέσματα».

Ο Φώτσης του Παναθηναϊκού αποκαλούσε τον Βαγγέλη πατέρα, το ίδιο και ο Ζαμπίδης τον οποίο

συνόδευε σε όλους του μεγάλους αγώνες, Κίνα, Αυστραλία και άλλοι.

Είχε δε έναν μοναδικό τρόπο στα διαστρέμματα. Είχα διαβάσει στον αθλητικό τύπο της Αθήνας ότι ο ύψους 2.17 παίκτης του Παναθηναϊκού Βράνκοβιτς έλεγε ότι τα χρυσά χέρια του Βαγγέλη θα μπορούσαν να δώσουν την λύση, όπως σε δύο μέρες μετά το διάστρεμμα έπαιξε σε όλον τον αγώνα.

Είχε πελάτες βουλευτές, υπουργούς αλλά και ανθρώπους όλων των στρωμάτων. Έδινε οδηγίες μέχρι και από τηλεφώνου σε Κύπριους αθλητές. Τον επισκέφτηκαν και αρκετοί καλλιτέχνες. Αναφέρω ενδεικτικά τους Νικολόπουλο, Πάριο, Βίση, Πανατζή, Λαζόπουλο, Σπίρο Παπαδόπουλο.

Βοήθησε Ξάνθου, Γκατσούδη, Χαλκιά, Τσουμμελέκα και πολλούς άλλους.

Στην κηδεία του που έγινε στον Ν. Βουτσά Αττικής αναγνώρισα τον κ. Βαρδινογιάννη, τον κ. Καπράλο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κ. Κούβελα, τον Ρότσα, τον Ζαμπίδη και άλλους. Ίσως να έχω ξεχάσει πολλά, ίσως να μην γνώρισα πολλά. Άφησε πίσω του την γυναίκα του Ζαχαρένια (Ρούλα), μία κόρη την Ευθυμία (Εφη) και τους δύο γιούς του Μάριο και Γιάννη (δίδυμοι) όπου ο Γιάννης είναι ο συνεχιστής του Βαγγέλη.

Αδελφέ μου να είναι ελαφρύ το χρώμα που σε σκεπάζει. Αιώνια σου η μνήμη».